

Confessionele Kring Apeldoorn

Uitnodiging

**Woensdag 28 september 19.45 uur
ontvangst vanaf 19.15 uur**

het Hooge Pad te Beekbergen

Evangelische geluiden in en buiten de kerk

Het evangelisch geluid in de kerk is niet van vandaag of gisteren. Al decennia lang worden mensen aangesproken door een evangelische geloofsbeleving. Vele trouwe kerkleden bezochten in de jaren tachtig de EO-familiedagen. Op zaterdag zong men samen evangelische liederen, op zondag weer de vertrouwde Psalmen en gezangen.

In de jaren 90 krijgt het evangelische gedachtegoed meer voet aan de grond in de (voorlopers van de) Protestantse Kerk. Het Evangelisch Werkverband schrijft een manifest en lanceert allerlei evangelische initiatieven. Het geeft energie, maar er is ook weerstand. Inmiddels is het Evangelisch Werkverband een meer charismatische koers gaan varen, met nadruk op genezing en bevrijding. Ik vertel u tijdens mijn lezing meer over deze beweging binnen de Protestantse Kerk.

Er wordt niet alleen van binnenuit aandacht gevraagd voor evangelische en charismatische vernieuwing. Er zijn allerlei vrije kerken ontstaan, zoals Mozaïek en Doorbrekers. We kijken naar een paar fragmenten van een dienst en ik ga verder in op de opbouw van de viering in deze gemeenten. Wat herkennen we? Waar gaan deze gemeenten theologisch en/of in vorm echt andere wegen?

We stellen onszelf ook de vraag stellen wat het 'succes' van deze gemeenten doet met ons zelfverstaan. Traditionele, lokale gemeenten zien soms met lede ogen aan dat trouwe leden hun lidmaatschap opzeggen en de overstap maken naar een mega-kerk. Als classispredikant bezoek ik kerkenraden en regelmatig komt de vraag naar voren: hoe moeten we hiermee omgaan? Hét antwoord op die vraag heb ik niet, maar ik wil deze avond graag 'gebruiken' om die vraag samen met u verder te verkennen.

Wilbert van Iperen

Mijn naam is Wilbert van Iperen. Ik ben in 1970 geboren in Hardinxveld-Giessendam. Ik ben getrouwd met Mireille, wij hebben drie kinderen en wonen in Barneveld.

Na een commerciële opleiding (HEAO) ben ik in 1993 theologie gaan studeren in Utrecht. Mijn hoofdvak was Nieuwe Testament. Ik ben bij prof. dr. Maarten Menken afgestudeerd op de intertekstualiteit van het evangelie naar Johannes en het Oude Testament. Na mijn opleiding ben ik in 2000 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Ommeren. Vijf jaar later werd ik beroepen door de hervormde deelgemeente Immanuelkerk te



Barneveld. Daar ben ik tot 2018 predikant geweest. In die periode is de gemeente gefuseerd met de gereformeerde Bethelkerk. In mijn jaren als gemeentepredikant in Barneveld heb ik promotieonderzoek gedaan naar het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk. In 2014 heb ik mijn proefschrift in Groningen verdedigd. Mijn promotoren waren prof. dr. Henk de Roest en prof. dr. Hijme Stoffels (*'Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010, Boekencentrum Academic, 2014*) In augustus 2018 heb ik als predikant afscheid genomen van de protestantse gemeente te Barneveld en ben ik beroepen als classispredikant van de classicale vergadering Veluwe.

De toegang is vrij.

Belangstellenden zijn van harte welkom,
dus neem gerust iemand mee.

Indien mogelijk graag aanmelden via e-mail:

cka@confessionelebeweging.nl